

## Η σκυλίτσα μου

Η σκυλίτσα μου είναι εννέα μηνών και έχει μελίτσια ματιά. Είναι παιχνιδιάρικη, μικρόσωμη, χαρούμενη και φυσικά ομορφούλα. Της αρέσουν τα παιχνίδια που ακούγονται και τα παιχνίδια που είναι ψεύτικα κοκαλάκια. Το όνομα της είναι Σιαννελ. Τα ματιά της είναι μελίτσια. Το σώμα της είναι μικρόσωμο. Το χρώμα της είναι καφετί και έχει κατάμαυρα μουστάκια.

Είναι έξυπνη και παιχνιδιάρικη. Η συμπεριφορά της είναι καλή αλλά κάποιες φορές είναι και κακή, εγώ όμως την βρισκω φρόνιμο σκυλάκι. Όταν είναι φρόνιμη την ανταμείβουμε με ένα μπισκοτάκι αλλά περισσότερο τρώει την τροφή της. Κοιμάται στο σπίτι που παλιά όταν ήμουνα μικρός έβαζα τα παιχνίδια μου και έπαιζα. Είναι ένα σπίτι ξύλινο μικρού μεγέθους.

Την ώρα μου την περνώ πολύ ωραία μαζί της, παίρνοντας την περίπατο αφού κοντά της νιώθω ασφαλής. Νιώθω αγάπη και χαρά, δεν μπορώ να την αλλάξω με τίποτα είναι το μόνο κατοικίδιο που αγάπησα και ακόμα αγαπώ πάρα πολύ.

Υποχρεώνομαι να την ταΐζω, να της βάζω νερό, να την περνώ βόλτα και φυσικά να την αγαπώ όπως αγαπώ εμένα και τον κάθε άνθρωπο.

Μια φορά, πήγαμε σε ένα πάρκο και κτύπησα στο πόδι και το σκαλάκι μου ήρθε κοντά μου και μου έγλειψε το πόδι εκεί που είχα γδαρθεί για να νιώσω καλύτερα. Εκείνη την στιγμή κατάλαβα ότι και οι σκύλοι έχουν μυαλό.

Ελπίζω να σας άρεσε και αναμένω τη σκυλίτσα μου αν μπορεί η αν μπορείτε εσείς να την δείτε. Μακάρι να είναι πάντα υγιής και εύχομαι να ζήσει γερά και ιερά!





## Ο σκύλος μου

Στη γειτονιά έχουμε πολλά ζώα αλλά το αγαπημένο μου ζώο είναι το δικό μου ζώο, ο σκύλος μου. Είναι δύο μηνών και είναι ράτσας μπουλντόγκ. Το τρίχωμα του είναι άσπρο με μαύρες βούλες στην κοιλιά. Τα μάτια του είναι πράσινα και η μύτη του είναι μαύρη. Η ουρά του είναι άσπρη και μικρή. Η συμπεριφορά του είναι καλή. Είναι υπάκουος, φρόνιμος και τις ανάγκες του τις κάνει στο πανί. Του αρέσει πολύ να τρώει μπισκότα σκύλων και να κοιμάται σ' ένα αναπαυτικό καρεκλάκι στο σπίτι.

Μαζί του περνώ ευχάριστα την ώρα μου και όταν τον βγάζω περίπατο του αρέσει να παίζει μαζί μου. Είναι πολύ παιχνιδιάρης. Κοντά του νιώθω ασφαλής, υπεύθυνος και χαρούμενος. Μου αρέσει να τον φροντίζω, να τον ταΐζω και να τον κάνω μπάνιο.

Είμαι πολύ περήφανος και ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία να φροντίζω και να περνώ ευχάριστα τις ώρες μου με τον αγαπημένο μου σκύλο.

Ανδρέας Χαραλάμπους  
Τάξη Ε1



## Το αγαπημένο μου ζωάκι

Στην γειτονιά μου υπάρχουν πολλά ζωάκια τα αγαπάω όλα αλλά περισσότερο βέβαια το δικό μου.

Το σκυλάκι μου το λένε Αίαντα .Η ράτσα του είναι κόκερ σπάνιελ. Το απέκτησα πριν τρία χρόνια όταν πήγαμε να αγοράσουμε τροφή για τα πουλιά. Τον είδα και δεν μπορούσα να στην γλυκιά του φατσούλα. Έχει μακρύ, ξανθό, μαλακό τρίχωμα σαν μετάξι! Έχει πάρα πολύ μακριά αυτιά σαν τον Ντάμπο το ελεφαντάκι. Τα μάτια του είναι καφέ σαν κορμό δέντρου. Η μυτούλα του είναι πολύ χαριτωμένη. Είναι δώδεκα κιλά, και αν σταθεί στα δυο του πόδια γίνεται 1,10m!



Ο Αίαντας είναι ήμερο, φιλικό σκυλάκι, γιατί αν δει ξένους ανθρώπους τους μυρίζει και φεύγει. Όμως είναι και προστατευτικός. Το βράδυ κοιμάται μπροστά από την πόρτα και αν δει κάποιον να περνάει απ' έξω ή αν δεν του αρέσει κάτι ύποπτο γαβγίζει. Όμως είναι και ζηλιάρης επειδή αν παίζεις με ένα άλλο ζωάκι ζηλεύει και στεναχωριέται. Ο Αίαντας είναι πολύ πιστός, δύο με τρεις φορές έχει φύγει αλλά αυτές τις φορές έξω στην αυλή, πήγε για πιπί. Επίσης είναι πολύ φιλικός παίζει με όλους χαρούμενα χωρίς γάβγισμα και ντόμπρες δαγκωνιές.

Μαζί του συνήθως παίζουμε μπάλα, του ρίχνω την μπάλα και πάει να την φέρει, πηγαίνουμε βόλτες, τρέχουμε, βάζουμε αγώνες, για το ποιος θα πάει πιο γρήγορα.

Κοντά του νιώθω ασφάλεια, διότι αν δει κάτι ύποπτο θα γαβγίζει, πως έχω κάτι κάποιον δίπλα μου, έναν φίλο μου, ένα πιστό μου φίλο, πως αν είμαι λυπημένος θα παίξω μαζί του και θα ξεχαστώ.

Οι υποχρεώσεις μου απέναντί του είναι να τον παίρνω τρεις φορές τη μέρα για να κάνει την ανάγκη του {πρωί, μεσημέρι, βράδυ}. Επίσης, να του βάζω ειδική τροφή για σκύλους και καθαρό νερό. Να τον παίρνω στον κτηνίατρο για εμβόλια, να τον κάνω μπάνιο δύο φορές κάθε εβδομάδα. Ακόμη, να παίζω μαζί του για να μην πάθει κατάθλιψη.

Μια φορά σαν πηγαίναμε βόλτα κόπηκε το σκοινί από το λουρί του. Εγώ χωρίς να βλέπω τον Αίαντα, μιλούσα στο τηλέφωνο και προχωρούσα. Σε κάποια στιγμή το καταλαβαίνω και ήμουν σε πανικό: έτρεχα, φώναζα, εκείνος πουθενά. Στο τέλος βρέθηκε στον κήπο του σπιτιού και περιμένε.

Αυτό είναι το σκυλάκι μου και το αγαπάω πολύ! Εύχομαι να ζήσει πολλά χρόνια και να είναι υγιής.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**

**Ε'1**

## ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΖΩΟ

Τα αγαπημένα μου ζώα είναι οι παπαγάλοι. Οι συγκεκριμένοι παπαγάλοι είναι love birds. Τα ονόματά τους είναι Charly και Chanel.

Τους παπαγάλους μου, μου τους αγόρασαν οι γονείς μου πριν από τρία χρόνια. Έχουν πάρα πολύ ωραία και έντονα χρώματα. Κοιτάζοντάς τα αισθάνομαι πολύ ωραία. Είναι φιλικά και τους αρέσει να παίζουν μέσα στην αυλή όπου τα έχουμε. Όταν φοβούνται μπαίνουν μέσα στο άνετο σπιτάκι τους.

Προσπαθώ πάντα να τους έχω καθαρό, φρέσκο φαγητό και νερό. Η φροντίδα τους είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Επίσης κάθε μήνα τους αγοράζω καινούρια παιχνίδια.

Αγαπώ τα παπαγαλάκια μου και πολλές φορές παίζω μαζί τους. Κάποιες φορές προσπαθώ να τους μαθαίνω έξυπνα κόλπα, γιατί είναι χαριτωμένα.

Ελπίζω να μην τα χάσω ποτέ, να νιώθω κοντά τους χαρούμενη και αυτά μαζί μου.



**Άντρια Αβδαλλάχ**

## ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ ΜΟΥ

Υπάρχουν πολλά ζώα στον κόσμο, αλλά το αγαπημένο μου είναι το γατάκι μου. Το όνομα της είναι Kitty. Δεν ξέρω την ράτσα της. Είναι περίπου 6 μηνών. Στην αρχή ήρθε η μάμα της. Μετά έφερε το μωρό της και έφυγε. Απο τότε και μετά ήταν δική μου.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ουρά. Τα μάτια της είναι πορτοκαλί με λίγο κίτρινο και λίγο κόκκινο. Το τρίχωμα της είναι περίεργο. Είναι ριγωτό, μαύρες οι ρίγες. Επίσης έχει λίγο καφέ σκούρο και ανοιχτό. Έχει λίγο μπεζ επίσης το μουσούδι της είναι μαύρο το ίδιο και τα αυτιά της.

Η συμπεριφορά της είναι αρκετά ήρεμη. Επίσης είναι παιχνιδιάρικη όταν έχει όρεξη. Συνήθως κοιμάται κάτω από το κρεβάτι της γιαγιάς αλλά τις περισσότερες φορές κοιμάται στην γειτόνισσά μας. Τρώει ζωοτροφή.

Περνώ την ώρα μου μαζί της παίζοντας με το σχοινί που της έχουμε εκεί. Επίσης την χαϊδεύω είναι πολύ χαδιάρικη.

Κοντά του νιώθω τρυφερότητα και αγάπη επίσης με κάνει να γελάω όταν δεν είμαι καλά. Να προσθέσω ότι νιώθω ασφάλεια κοντά της.

Την ταΐζω την χαϊδεύω και της βάζω γάλα ή νερό.

Ένα περιστατικό που ζήσαμε είναι όταν ένα αυτοκίνητο την χτύπησε. Εκείνη την στιγμή η καρδιά μου πήγε να σπάσει ένιωθα φόβο και σκεφτόμουν αν είναι καλά. Κούτσαινε για λίγους μήνες αλλά τώρα είναι σαν περδίκι.

Ελπίζω να έχει την υγεία της και να είναι πάντα μα πάντα καλά. Επίσης εύχομαι να κάνει πολλά μα πάρα πολλά γατάκια.

Αντριάνα Κολιαντρή



# Το ζωάκι μου

Το ζωάκι μου το λένε Pixie. Είναι 2 χρονών και την αποκτήσαμε πριν 1 χρόνο από το καταφύγιο.

Έχει κοντά πόδια, μέτρια ουρά, μεγάλα καφέ μάτια και το χρώμα της είναι λίγο άσπρο και πολύ καφέ .Είναι παιχνιδιάρη, πολύ υπάκουη, πολύ ζωντανή και απολαβαίνει να πηγαίνει μεγάλες βόλτες

Τρέφεται με ξηρή τροφή και λικουδιές . Κοιμάται στο μικρό της σπιτάκι που είναι έξω στην μεγάλη αυλή.

Της ελεύθερες μου ώρες παίζω μαζί της διάφορα παιχνίδια και να την περνώ μεγάλες βόλτες .

Κοντά της νιώθω ευχάριστα , ευτυχισμένο και χαρούμενος.

Εύχομαι να την έχω πολλά χρόνια μαζί μας . Αναμένω να σώσουν και αλλά ζώα.



Αχιλλέας Στυλιανού Ε'1

## Το κατοικίδιο μου

Το αγαπημένο μου ζώακι είναι ο σκύλος μου. Το όνομα της είναι Ζήνα και η ράτσα της είναι «Μπρακ». Η ηλικία της είναι 6 χρονών και την αποκτήσαμε από ένα φίλο του πατέρα μου, όταν ήμουν 4 χρονών, μας την έδωσε γιατί είχε πάρα πολλά σκυλάκια.

Η σκυλίτσα μου είναι άσπρη με μαύρες βούλες και με μακριά, φουντωτή και χτενισμένη ουρά. Το ένα της αυτί είναι μαύρο και το άλλο άσπρο. Επίσης, έχει δύο πράσινα, καταπράσινα μάτια και αυτό την κάνει πολύ πιο όμορφη. Επιπρόσθετα, έχει ένα μεγάλο στόμα με κάτασπρα δόντια και στρουμπουλή μύτη. Το βάρος της είναι 52 κιλά και είναι λεπτή και μεγάλη.

Η Ζήνα είναι φρόνιμη και έξυπνη. Ακόμη είναι υπάκουη και εκπαιδευμένη για κλέφτες και αυτό είναι πολύ κάλο γιατί μας προστατεύει. Τρώει τα φαγητά που φάγαμε εμείς και μας περίσσεψαν και τη σκυλοτροφή της.

Μένει σε ένα μεγάλο σπίτι που γύρω-γύρω έχει ξύλα για να μην φύγει και επίσης έχει μια μεγάλη πόρτα απέναντι από το κρεβάτι της για να βγαίνει έξω.

Εγώ και η Ζήνα είμαστε αγαπημένοι γιατί περνάμε πολύ ωραία και μου αρέσει να την χαϊδεύω στο λαιμό και στη ράχη της. Περνάμε πολύ ωραία μαζί γιατί η Ζήνα κρύβετε και εγώ πρέπει να την βρω. Καθημερινά την παίρνω βόλτα και της φέρνω το φαγητό της. Μια φορά την εβδομάδα την κάνω μπάνιο.

Είμαι χαρούμενος που έχω αυτό το κατοικίδιο και μακάρι να είχαν όλοι κατοικίδια σαν αυτή.





## Το κουνελάκι μου

Το κουνελάκι μου το λένε Ασπρουλίτα. Είναι 5 μηνών και είναι κυπριακό. Το απέκτησα όταν ο παππούς μου, μου είπε αν ήθελα ένα κουνελάκι και του είπα ότι θέλω και ο παππούς μου, μου είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο ένα κύριο για να μου το φέρει και αυτός μου το έφερε. Η Ασπρουλίτα έχει μεγάλα μακριά αυτιά, μια ροζ μικρή μυτούλα και ένα τόσο δα μικρό στοματάκι. Το σώμα της είναι κοντό και φουντωτό. Τα ποδαράκια της είναι μικρά και η ουρά της είναι φουντωτή. Με την Ασπρουλίτα περνάμε καταπληκτικά. Παίζουμε κυνηγητό, αγκαλιάζουμε μια την άλλη, και μερικές φορές ξαπλώνουμε μαζί. Η Ασπρουλίτα τρώει μαρούλι, καρότα, και τροφή. Κοιμάται σε ένα κίτρινο κλουβί. Οι συνήθειες της είναι να τρώει της τρίχες της σκούπας και να κρύβεται κάτω από τον καναπέ. Νιώθω κοντά της αγάπη, χαρά, ευτυχία, και ενθουσιασμό που έχω ένα χαριτωμένο κουνελάκι. Οι υποχρεώσεις μου απέναντι της είναι να βάζω νερό να πίνει, και να την καθαρίζω. Είναι απίστευτα γκρινιάρα όταν κάποιος ξένος την αγγίζει, τρελαίνεται, να τρέχει σαν αστραπή μέσα στο σπίτι και πρέπει να πηγαίνω να την ησυχάζω για να την βάλω στο κλουβί της και ύστερα αφήνει να την χαϊδεύουν. Εύχομαι πραγματικά το κουνελάκι μου να είναι πάντα καλά.

Σταλώ Σωτηρίου Ε'1



## ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΟΥ

Το όνομα του σκύλου μου είναι «Λάκυ». Τον ονομάσαμε έτσι επειδή το «Λάκυ» στα αγγλικά σημαίνει ΤΥΧΕΡΟΣ.

Η ράτσα του είναι διάσημη, είναι λαμπρατόρ. Ο σκύλος μου είναι 7 χρονών, τον είχαμε 7 ολόκληρα χρόνια και είναι μεγαλόσωμος.

Η συμπεριφορά του είναι καλή: παιχνιδιάρης, ζωηρός και ευαίσθητος. Παιχνιδιάρης διότι χοροπηδάει και χαίρεται. Ζωηρός γιατί την τροφή την βάζουμε δίπλα πό το κλουβί και βάζει το στόμα του και παίρνει ένα ένα. Είναι ευαίσθητος επειδή μια φορά έκανε μια αταξία και ο μπαμπάς του έδωσε ένα χαστούκι στον ποπό και όλη τη νύχτα γάβγιζε.

Την ώρα μου μαζί του είναι λίγο τρομαχτική επειδή μπορεί να με δαγκώσει. Όταν είναι και ο μπαμπάς μου του ρίχνουμε την μπάλα και πηγαίνει και την παίρνει και την παραδίνει.

Είμαι χαρούμενος επειδή τον βλέπω χαριτωμένο. Όμως καποιες φορές φοβάμαι. Οτι μπορεί να με δαγκώσει.

Πρέπει να του βάζουμε φαγητο και νερο, και βολτα. Αν έχει ψυλους, να τον παρουμε κτηνιατρο και μπανιο και να του να του παίζουμε.

Μια φορα πηγαيناμε εγω και ο μπαμπας μου και ο Λακι . Καθος περπατουσαμε βρεθηκε μια γατα. Ο Λακι ορμηξε και τον χασαμε . Πολύ λυπημένοι πηγαίναμε σπίτι . Την επομενη μερα ξυπνήσαμε και τον βλέπουμε εξω απ' την πόρτα.

Ευχομαι να ειναι γερος και να ζήσει πολλά χρόνια.

Αλέξης Ιωάννου



## Το σκυλάκι μου

Έχω πολλά ωραία ζωάκια που μου αρέσουν αλλά, το αγαπημένο μου είναι το σκυλάκι μου.

Το σκυλάκι μου λέγεται Jusper, είναι 2 χρονών, και η ράτσα του είναι Τσιουαουα. Τον αποκτήσαμε πριν 2 χρόνια όταν ήταν μωράκι.

Το σκυλάκι μου έχει καφέ δέρμα, καφέ μάτια, μαύρη ουρά, και είναι μικρόσωμος. επίσης το σώμα του είναι λεπτό, τα πόδια του είναι μικρά,

τα αυτιά του είναι υψωμένα, και έχει μακριά μουστάκια. Είναι παιχνιδιάρης γιατί τις πιο πολλές φορές τον αφήνουμε μόνο του στο σπίτι και μερικές φορές φοβάται όταν μένει μόνος του. Είναι λιχούδης διότι όταν βλέπει ένα φαγητό τρέχει για να του δώσουμε λίγο, και είναι ζηλιάρης, γιατί ότι βρίσκει το τρώει γιατί νομίζει ότι είναι φαγητό. Εγώ νιώθω κοντά στο σκυλάκι μου μεγάλη ασφάλεια, επειδή όταν την νύχτα μπορεί να έρθει κλέφτης, το σκυλάκι μου θα γαβγίζει και θα το καταλάβω. Οι υποχρεώσεις μου απέναντι του είναι να τον κάνω πηγαίνω στον κτηνίατρο, να του βάζω το εμβόλιο του, και να τον πηγαίνω βόλτες. Γαβγίζει άγρια όταν έρχονται κάποιοι ξένοι.

Όταν δεν τους ξέρει γαβγίζει . Εύχομαι εγώ και το σκυλάκι μου να μείνουμε για πάντα μαζί.

**Έλενα Νικολάου**

**Ε'1**

## Το σκυλάκι μου

Το ζώακι μου ονομάζεται jusper, έχει την ηλικία 2 ετών. Το αγοράσαμε από τον θείο. Ακόμη θυμάμαι και την μέρα ήταν Τετάρτη θα είναι η αγαπημένη μου μέρα. Έχει ένα λεπτό τρίχωμα που είναι χρώμα μαύρο με λίγο καφέ, είναι μικρόσωμος αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να τρέχει γρήγορα.

Κατόπιν έχει μια κατάμαυρη μυτούλα που είναι πολύ χαριτωμένη. Το σκυλάκι μου είναι πολύ παιχνιδιάρικο μαζί μου αλλά κάποιες φορές είναι και λίγο ζαβολιάρης.

Ποτέ δεν τρώει την δική του τροφή μόνο αυτή που τρώμε εμείς. Πάντα όταν έρχομαι από το σχολείο τον κοροϊδεύω κα εγώ λιγάκι, δηλαδή παίρνω το κοκαλάκι του και το πετάω του και το πετάω μακριά για να τον εξασκήσω στο τρέξιμο.

Κάθε πρωί όταν ξυπνάω τον βρίσκω στο δωμάτιο μου γιατί θέλει να παίξουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω γιατί μου δίνει συντροφιά και μου δείχνει ότι είμαι ασφαλής μαζί του. Είμαι υπόχρεα να τον φροντίζω, να του δείχνω πώς είναι ένα μέλος τις οικογένειας. Όλοι στην οικογένεια τον αγαπάμε και δεν θα τον αποχωριστούμε ποτέ στη ζωή μας.

Θυμάμαι μια φορά που τον τσίμπησε μια μέλισσα και έμεινε το κεντρί της πάνω στο πατουσάκι του και έγινε μια μεγάλη αναστάτωση. Δηλαδή ήμασταν στο σπίτι και τον ακούγαμε να κλαίει και τον βρίσκουμε έτσι.

Εύχομαι να μην με αποχωριστεί ποτέ, ότι κι αν γίνει στη ζωή μας θα είμαστε μαζί.

Βένια Νικολάου