



## Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο (Ένας μύθος από την Αφρική)



Μια φορά, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένας βασιλιάς που ήθελε να φτιάξει έναν άνθρωπο. Μια μέρα, φώναξε τον αρχηγό των σιδερούργων και του είπε:

-Θέλω να μου φτιάξεις ένα άνθρωπο από σίδηρο. Να είναι αγκιθινός, να έχει αίμα και μυαλό, να μπορεί να κινείται και να αναπνέει.

-Μα... δεν...

-Δεν έχεις μα, θα κάνεις αυτό που σου είπα. Σου δίνω και όσο σίδηρο χρειάζεσαι.

Ο σιδερούργος προβληματισμένος μίλησε σ' ένα σοφό φίλο του και αυτός τον συμβούλεψε να πει στον βασιλιά ότι χρειάζεται κάρβουνο από μαγγιά ανθρώπων και πολλαούς κουβάδες γεμάτους με δάκρια ανθρώπων για να μπορέσει να φτιάξει το σιδερένιο άνθρωπο.

Ο βασιλιάς δεν μπόρεσε να του τα δώσει, γι' αυτό του είπε να μην φτιάξει τον άνθρωπο που του ζήτησε. Ο σιδερούργος γάρπυε πογύ. Είπε στο βασιλιά:

- Για να σου πω την αλήθεια βασιλιά μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να σου φτιάξω ένα αγκιθινό άνθρωπο. Κανένας δεν μπορεί!

1. Βάγε τις πιο κάτω προτάσεις στη σωστή σειρά, γράφοντας δίπλα τον αριθμό που πρέπει.

- Ο αρχισιδουρργός πήγε στο φίλο του το σόφο να ζητήσει βοήθεια.
- Ο βασιλιάς ζήτησε από τον αρχισιδουρργό να φτιάξει ένα αηθινό άνθρωπο.
- Ο αρχισιδουρργός ήθελε κάρβουνο από μαγγιά και νερό από δάκρια ανθρώπων.
- Ο βασιλιάς τελικά δεν ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο.

2. Βάγε «ν» στις εικόνες που ταιριάζουν με το κείμενο.



3. Συμπληρώσε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις:  
(μυαγρό, βασιλιάς, σιδεροϋργό, άνθρωπο, χώρα)

Μια φορά, σε μια μακρινή \_\_\_\_\_, ζούσε ένας \_\_\_\_\_ που ήθελε να φτιάξει ένα \_\_\_\_\_ άνθρωπο. Μια μέρα, φώναξε έναν \_\_\_\_\_ και του είπε:

Θέλω να μου φτιάξεις ένα \_\_\_\_\_. Να είναι αγιθινός, να έχει αίμα και \_\_\_\_\_, να μπορεί να κινείται και να αναπνέει.

4. Μπες σε στο σύνδεσμο [kahoot.it](https://kahoot.it) και βάλγε των κωδικό 05390982.

Παίξε ένα kahoot αφού πρώτα διαβάσεις ξανά το κείμενο.

