



Πνευματικά Παιχνίδια

Το Σκάκι



Μια φορά κι ένα καιρό υπήρχαν δύο πολιτείες. Εκεί ζούσαν δύο πολύ αγαπημένοι βασιλιάδες, ο Ένας και ο Άλλος. Ανάμεσα στις δύο πόλεις υπήρχε μια λίμνη, η Ειρηνική, όπου συναντιούνταν οι άνθρωποι από κάθε περιοχή.

Ένα βράδυ ο Ένας είδε στο όνειρό του ότι έγινε υπηρέτης του Άλλου. Θύμωσε πολύ και ξεχνώντας ότι δεν έγινε τίποτα στην πραγματικότητα, αποφάσισε να κάνει πόλεμο. Έτσι, θύμωσε και ο Άλλος και άρχισαν και οι δύο να προετοιμάζονται για πόλεμο.

Οι κάτοικοι των δύο πόλεων δεν ήθελαν πόλεμο, αφού ζούσαν ειρηνικά και χαρούμενα. Πιο πολύ στενοχωρήθηκαν τα παιδιά και αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να σταματήσουν αυτό τον άδικο πόλεμο.

Έτσι, τα παιδιά σκέφτηκαν να φτιάξουν ένα παιχνίδι με μάχες για να παίζουν οι βασιλιάδες τους που ήθελαν πόλεμο. Ετοίμασαν ένα ταμγλό με άσπρα και μαύρα τετράγωνα. Στη συνέχεια έφτιαξαν πύργους με άσπρα, βασιλιάδες και στρατιώτες. Ο κάθε παίκτης θα είχε τη δική του πλευρά στο ταμγλό, το δικό του στρατό και νικητής θα είναι όποιου μείνουν τα περισσότερα πύργια.

Τα παιδιά πήραν το παιχνίδι που έφτιαξαν και πήγαν στους δύο βασιλιάδες. Μόλις είδαν αυτό το νέο παιχνίδι που έφεραν τα παιδιά, άφησαν τα όπλα και πήγαν να παίξουν μια παρτίδα σκάκι. Ήταν και πάλι αγαπημένοι φίλοι... Τα παιδιά κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τον πόλεμο από τις πόλεις τους !



1. Διαβάζω καλά το κείμενο και μπαίνω στην ιστοσελίδα kahoot.it για να παίξω ένα kahoot.

Ο κωδικός είναι: 0627153



2. Γράφω περίληψη για το πιο πάνω κείμενο. Θα με βοηθήσει το πιο κάτω σχεδιάγραμμα.



1. Ποιό είναι οι ήρωες της ιστορίας;
2. Πού βρίσκονται οι ήρωες;
3. Ποιό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν;
4. Ποιά λύση βρήκαν στο πρόβλημά τους;
5. Τι έγινε στο τέλος;
