

Η αλεπού και ο κόρακας



Η κυρά αλεπού, που όλοι μας ξέρουμε πόσο έξυπνη και πονηρή είναι, συνάντησε ένα μαυροκόρακα. Ο κόρακας καθόταν καμαρωτός-καμαρωτός πάνω σ' ένα ψηλό κλαδί και στο στόμα του κρατούσε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί που μόλις είχε κλέψει. Η πονηρή αλεπού πεινασμένη καθώς ήταν αποφάσισε να του κλέψει το τυρί και να το φάει αυτή. Αρχίζει λοιπόν να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα του το πάρει. Έπειτα από λίγο προχωρεί, σταματά μπροστά στο ανύπιο πουλί και σηκώνοντας τα μάτια της γεμάτα θαυμασμό του λέει: «Αχ τι ωραία και λαμπερά μάτια που έχετε και τι κομψός που είναι ο λαιμός σας! Τι κρίμα ένα τόσο όμορφο πουλί να μην ξέρει να τραγουδά καθόλου!»

Τότε ο κόρακας ακούγοντας τα κολακευτικά λόγια της αλεπούς θέλησε να της δείξει ότι είχε μια πολύ ωραία φωνή. Ανοίγει λοιπόν το στόμα του και φωνάζει κρα - κρα, αλλά τότε πέφτει από το στόμα του και το τυρί που κρατούσε.

Η έξυπνη αλεπού περίμενε από κάτω αρπάζει το τυρί και γελώντας δυνατά λέει στον κόρακα: «Χαχα, μπορεί κόρακα μου να έχεις ωραία φωνή, αλλά δεν έχεις καθόλου μυαλό».

ΔΙΔΑΓΜΑ 1:

-

ΔΙΔΑΓΜΑ 2:

-

1. Πώς νομίζεις πως ένωσε ο κόρακας, όταν κατάλαβε πως τελικά τα λόγια της αλεπούς ήταν ψεύτικα;

-

2. Εσύ πως θα ένωθες αν ήσουν στη θέση του κόρακα;

-

3. Πιστεύεις πως η αλεπού θα κατάφερνε να σε ξεγελάσει;

-

4. Πώς νομίζεις πως ένωσε η αλεπού, όταν τα κατάφερε με τα ψεύτικα λόγια της;

-

5. Πιστεύεις πως είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε η αλεπού στον κόρακα;

-

6. Τι νομίζεις πως απόγιναν ο κόρακας και αλεπού στη ζωή τους;

-