

Το σχολείο μου

Το αγαπημένο μου σχολείο λέγεται Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Λειτουργήσε το 1979, δηλαδή πριν από πολλά χρόνια.

Το συγκεκριμένο σχολείο για μένα είναι τεράστιο! Η οροφή του σχηματίζει ένα μεγάλο Π. Επίσης αυτό το εκπληκτικά μεγάλο σχολείο έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα μία αίθουσα η οποία χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι οι εκδηλώσεις και ο άλλος είναι η γυμναστική.

Ο κήπος μας είναι εντυπωσιακά καλλιεργημένος με διάφορα φυτά, λαχανικά και φρούτα. Στο πλακόστρωτο έχουμε ζωγραφισμένα παιχνίδια όπως βασιλέα, φιδάκι, κουτσό κτλ. Έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Μου αρέσει όταν είμαι μαζί με τους συμμαθητές μου και κάνουμε μάθημα. Θα μου άρεσε το σχολείο μου να ήταν λίγο πιο καθαρό.

Μυρτώ Σαρπέτσα

Το σχολείο μας είναι το Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Λειτούργησε το 1979. Είναι πολύ όμορφο και καθαρό.

Το σχήμα του είναι σαν το γράμμα Π. Οι αίθουσες είναι οι 13 αίθουσες διδασκαλίας, οι δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Φυσικών, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες και τουαλέτες.

Ο κήπος μας είναι κανονικός. Τα φυτά μας είναι μεγάλα δέντρα και όμορφα μικρούλικά λουλούδια. Το πλακόστρωτο έχει σχεδιασμένα παιχνίδια όπως το φιδάκι και ο βασιλέας. Έχουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ και κερκίδες.

Με εντυπωσίασε η Γ' 1 τάξη. Είμαστε όλοι μαζί και αν προσπαθήσουμε ακόμα λίγο θα γίνουμε πολύ καλοί.

Λευτέρης Φέκκας

Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Είναι στον Άγιο Μάμα στη Λακατάμεια, δίπλα από το Jumbo. Εδώ δίπλα είναι η εκκλησία του Αγίου Μάμα. Λειτουργήσε το 1979. Το σχολείο μας είναι καθαρό και όμορφο.

Το σχολείο μας είναι μεγάλο. Το σχήμα του είναι σαν ένα μεγάλο γράμμα Π. Είναι διώροφο και έχει βεράντες γύρω γύρω. Έχει τέσσερις σκάλες και πολλά παράθυρα. Έχουμε και χώρο στάθμευσης. Έχουμε 13 αίθουσες διδασκαλίας, δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, έχουμε αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Φυσικών Επιστημών, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες και τουαλέτες. Ο χώρος είναι πολύ όμορφος.

Όταν μπεις στην κεντρική είσοδο θα δεις πολλά παγκάκια και τραπεζάκια. Έχουμε και έναν βοτανόκηπο και πολλά δέντρα όπως κυπαρίσια και πεύκα. Έχουμε και πολλά λουλούδια. Έχουμε καλυμμένες βεράντες, πλακόστρωτα και παγκάκια. Κάτω έχουμε ζωγραφισμένα παιχνίδια. Έχουμε και σπιτάκια στον τοίχο. Υπάρχει και γήπεδο καλαθόσφαιρας και γήπεδο ποδοσφαίρου. Δίπλα βρίσκονται οι κερκίδες.

Το σχολείο μου αρέσει γιατί εδώ βλέπουμε τις φίλες μας. Μου αρέσει να παίζω με τις φίλες μου, ειδικά με τη Μυρτώ.

Στυλιάνα Μαυρή

Πηγαίνω στο Β' Δημοτικό Σχολείο απέναντι από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979. Είναι παλιό όμως είναι και όμορφο και καθαρό.

Είναι πολύ μεγάλο. Έχει σχήμα όπως το γράμμα Π. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Έχει αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, αίθουσα Επιστημών, αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Τέχνης, γραφείο δασκάλων και διευθυντή.

Στο σχολείο μας έχει και μεγάλη αυλή. Στη μέση της αυλής υπάρχει ένα πλακόστρωτο ζωγραφισμένο με διάφορα παιχνίδια για να παίζουν τα παιδιά το διάλειμμα. Υπάρχει ένας ωραίος βοτανόκηπος, διάφορα δεντράκια και γλαστρούλες με λουλούδια. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ.

Πιο πολύ στο σχολείο μου μου αρέσει ο πανέμορφος κήπος του. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο αν είχε κούνιες για να παίζουν τα παιδιά το διάλειμμα. Αγαπώ πολύ το σχολείο μου.

Μιχάλης Ανδρέου

Το σχολείο μου είναι ο Άγιος Μάμας. Είναι κοντά στο Jumbo. Το σχολείο μας είναι όμορφο και έχει 13 αίθουσες. Έχει δύο Μονάδες. Στο σχολείο μας έχουμε δύο γραφεία. Στο πλακόστρωτο είναι ζωγραφισμένος ένας βασιλέας για να παίζουμε. Έχουμε μια αίθουσα εκδηλώσεων και εκεί κάνουμε γυμναστική και τις γιορτές. Έχουμε και δύο γήπεδα που παίζουμε μπάλα και μπάσκετ. Έχουμε και μια αίθουσα τέχνης και ένα κυλικείο.

Χρίστος Παπαδημητρίου

Το σχολείο μου είναι το Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας που είναι στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα. Είναι απέναντι από το Jumbo και λειτούργησε το 1979. Μπορούμε να το πούμε λίγο παλιό.

Το μέγεθός του είναι μεγάλο και είναι διώροφο. Αν δούμε από πάνω το σχολείο μου, θα έχει σχήμα ένα μεγάλο Π. Γύρω γύρω έχει βεράντες και τέσσερις σκάλες. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι 13. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο αίθουσες Ειδικής Μονάδας. Θα βρούμε αίθουσα Οικοκυρικών, αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Φυσικών Επιστημών, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, γραφείο του διευθυντή, γραφείο των δασκάλων, αίθουσα Μουσικής, ιατρείο, αποθήκες, τουαλέτες.

Στην κεντρική είσοδο θα συναντήσουμε δέντρα και λουλούδια. Στα πλακάκια του πλακόστρωτου βλέπουμε ζωγραφισμένα, φιδάκι, mirror me, βασιλέα και άλλα παιχνίδια. Πίσω από το κτίριο υπάρχει ένα τεράστιο γήπεδο για μπάλα και ένα πιο μικρό γήπεδο για μπάσκετ. Μέσα στο γήπεδο της μπάλας υπάρχει ένα μικρό κιόσκι με παγκάκια.

Θα ήθελα το σχολείο μου να είχε κούνιες. Μου αρέσει όταν κάνουμε συγκέντρωση, γιατί μαζευόμαστε όλο το σχολείο εκεί. Αγαπώ το σχολείο μου.

Μαρία Ανδρέου

Το σχολείο μου είναι το Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα στη Λακατάμεια. Το σχολείο μας βρίσκεται στη Λακατάμεια και δίπλα του είναι η εκκλησία του Αγίου Μάμα. Χτίστηκε το 1979.

Το ύψος του είναι διώροφο και έχει σχήμα Π. Έχει 13 αίθουσες. Οι αίθουσες του είναι η αίθουσα Γυμναστικής, Οικοκυρικών, Επιστήμης, γραφείο δασκάλων και διευθυντή και έχει τρεις αποθήκες και τουαλέτες.

Η κεντρική είσοδος είναι γεμάτη με λουλούδια που τα έχουμε φυτέψει εμείς. Το πλακόστρωτο είναι ζωγραφισμένο από τα παιδιά του σχολείου. Έχουμε δύο γήπεδα. Το ένα είναι της μπάλας και το άλλο του μπάσκετ. Στη μέση του σχολείου είναι το κυλικείο. Εκεί που είναι το κυλικείο παίζουμε «λύκους κι αρνάκια». Επίσης έχει και νηπιαγωγείο.

Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ, όμως θα ήθελα να έχει και ένα ασανσέρ.

Βασιλική Λουκά



Πηγαίνω στο Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα, απέναντι από το Jumbo. Λειτουργήσε το 1979. Είναι πολύ παλιό γιατί σήμερα έχουμε 2017, αλλά είναι πολύ όμορφο.

Είναι διώροφο. Το σχήμα του είναι σαν το γράμμα Π και έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας και δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον έχει αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Φυσικών Επιστημών και αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Επίσης υπάρχει γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες, τουαλέτες στο ισόγειο και στον πάνω όροφο. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν ζωγραφισμένα πολύχρωμα παιχνίδια όπως βασιλέας.

Στην μπροστινή αυλή υπάρχουν μυρωδάτα λουλούδια και ψηλά δέντρα. Στην μπροστινή βεράντα υπάρχουν ξύλινα παγκάκια και στους τοίχους κρεμασμένα ξύλινα όμορφα σπιτάκια. Η πίσω αυλή διαθέτει ένα γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο ποδοσφαίρου. Παράλληλα υπάρχει ένα κιόσκι απέναντι από τις βρύσες.

Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ, γιατί έχω καλούς φίλους και δασκάλες.

Κυριάκος Ματσούκας

Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα Λακατάμειας. Βρίσκεται στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα Λακατάμειας. Χτίστηκε το 1979.

Το μέγεθός του είναι μεγάλο. Το σχήμα του είναι σαν ένα μεγάλο γράμμα Π και έχει δύο ορόφους. Το κυλικείο είναι στο κέντρο του σχολείου. Η αίθουσα Γυμναστικής είναι κοντά στο Γήπεδο. Η αίθουσα Τέχνης είναι απέναντι από το κυλικείο. Το γραφείο των δασκάλων είναι δίπλα από το γραφείο του διευθυντή. Το γραφείο της γραμματείας είναι μπροστά από το γραφείο του διευθυντή.

Ο κήπος μας έχει δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. Στο πλακόστρωτο έχει καφέ παγκάκια. Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι τεράστιο και δίπλα του έχει ένα γήπεδο καλαθόσφαιρας.

Μου αρέσει όταν παίζω μπάλα με τους φίλους μου. Θα ήθελα να είχε πιο μεγάλη βεράντα. Αγαπώ το σχολείο μου και εύχομαι να περάσω όμορφα όλα τα χρόνια μου εκεί!

Ηλίας Νικολάου

Το σχολείο μου λέγεται Β' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Λειτουργήσε το 1979 και είναι λίγο παλιό.

Είναι διώροφο, έχει σχήμα Π και φαίνεται μεγάλο. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Εκδηλώσεων, Τέχνης, Μουσικής, αίθουσα Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών, ιατρείο, κυλικείο.

Στο πλακόστρωτο γύρω γύρω έχει βεράντες και πολλά χρωματιστά παιχνίδια. Υπάρχουν πολλά παγκάκια και γλάστρες με πανύψηλα δέντρα. Έξω από το γραφείο του διευθυντή έχει μια βάρκα. Στο πίσω μέρος είναι τα γήπεδα που παίζουν τα παιδιά.

Γιώργος Παυλίδης

Το σχολείο μου είναι το Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979.

Το μέγεθός του είναι μεγάλο και έχει σχήμα σαν ένα μεγάλο γράμμα Π. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Υπάρχει αίθουσα γυμναστηρίου, Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών, Τέχνης, Πολλαπλής Χρήσης.

Στο πλακόστρωτο έχει βεράντες. Υπάρχει και ένας μικρός κήπος. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου είναι τεράστιο. Δίπλα του είναι το γήπεδο της καλαθόσφαιρας.

Μου αρέσει η αίθουσα γυμναστηρίου. Θα ήθελα να είχε κούνιες. Αγαπώ το σχολείο μου.

Ιωάννης Ζένιου

Το σχολείο μας ονομάζεται Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, Αγίου Μάμα. Έχει χτιστεί το 1979. Είναι παλιό αλλά και όμορφο.

Το σχολείο μας είναι πολύ ψηλό και διώροφο. Επίσης έχει μικρές βεραντούλες έξω από τις τάξεις μας. Οι τάξεις μας έχουν έξι παράθυρα. Το γραφείο του διευθυντή είναι στον κάτω όροφο. Το κυλικείο είναι σχεδόν κοντά στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Το σχολείο μας έχει πάρα πολλές αποθήκες με πολλά πράγματα.

Στο σχολείο μας έχουμε πολλά λουλούδια και δέντρα όπως κυπαρίσια. Έχουμε πολλά λαχανικά στο πίσω μέρος του σχολείου. Ο μπροστινός χώρος είναι γεμάτος παιχνίδια.

Χριστίνα Φιλιππίδου

Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται δίπλα από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979 και είναι παλιό αλλά όμορφο.

Το μέγεθός του είναι μεγάλο σαν μεγάλο γράμμα Π. Είναι διώροφο. Υπάρχουν τέσσερις σκάλες και έχει πολλά παράθυρα. Υπάρχουν 13 αίθουσες διδασκαλίας, δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, αίθουσα Υπολογιστών και αίθουσα Τέχνης, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Στο ισόγειο βρίσκονται το γραφείο των δασκάλων και του διευθυντή.

Στην μπροστινή πλευρά υπάρχουν δέντρα και ένας βοτανόκηπος. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν παγκάκια για να καθόμαστε και τραπεζάκια για να τρώμε και να πίνουμε νερό. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν ζωγραφισμένα παιχνίδια. Υπάρχει ένα τεράστιο φιδάκι και δίπλα του βασιλέας και κουτσό. Δίπλα από το γραφείο του διευθυντή βρίσκεται ένα ψηφιδωτό καράβι. Στην πίσω αυλή υπάρχουν δύο μεγάλα γήπεδα. Στο ένα παίζουμε καλαθόσφαιρα και στο άλλο ποδόσφαιρο.

Μου αρέσει να παίζω το διάλειμμα. Θα ήθελα να ήταν πιο μεγάλη η αίθουσα Γυμναστικής για να έχουμε περισσότερο χώρο όταν κάνουμε ασκήσεις.

Γιώργος Γρηγορίου

Πηγαίνω στο Β' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα. Το σχολείο λειτούργησε το 1979 και βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα.

Είναι πολύ μεγάλο και έχει 13 αίθουσες. Έχει δύο αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης και αίθουσες Υπολογιστών, Τέχνης, Φυσικών Επιστημών και Πολλαπλής Χρήσης. Επίσης έχει γραφείο διευθυντή και δασκάλων, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες και τουαλέτες.

Γύρω γύρω έχει κάγκελα με χρώμα γκριζο και έχουμε πολλά δέντρα. Τα λουλούδια έχουν διάφορα χρώματα. Το πλακόστρωτο είναι πανέμορφο. Επίσης το σχολείο έχει ένα τεράστιο γήπεδο και δίπλα από το γήπεδο είναι η καλαθόσφαιρα. Το κυλικείο είναι ακριβώς μέσα στη μέση του και δίπλα από την καντίνα είναι οι βρύσες.

Θα ήθελα να είχε πιο πολλά παιχνίδια και θα ήθελα επίσης να είχαμε μια μπάλα για να παίζουμε ποδόσφαιρο.

Χρίστος Καζαφανιώτης

Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979.

Είναι μεγάλο, έχει σχήμα Π και είναι διώροφο. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας που είναι πάνω. Έχει αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσες Γυμναστικής και Τέχνης. Στο ισόγειο υπάρχουν τα γραφεία του διευθυντή και των δασκάλων. Στο κέντρο του σχολείου είναι η καντίνα και ψωνίζω. Ο κήπος μας είναι μεγάλος και έχει διάφορα λουλούδια.

Το πλακόστρωτο είναι κοντά στην κεντρική είσοδο. Στο πίσω μέρος του σχολείου είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας.

Μου αρέσει το σχολείο γιατί μαθαίνω γράμματα. Θα ήθελα να έχει μια πισίνα για να κολυμπούμε.

Κυριάκος Τσάζου



Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Λακατάμειας. Βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα και χτίστηκε πριν σαράντα χρόνια.

Έχει σχήμα σαν μεγάλο Π και έχει δύο ορόφους. Στον κάτω όροφο έχει μια αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα Φυσικών Επιστημών, δύο αίθουσες για τη Μονάδα, τα γραφεία του διευθυντή και των δασκάλων και η γραμματεία. Στον πάνω όροφο υπάρχουν πολλές αίθουσες διδασκαλίας.

Στην τεράστια αυλή μας υπάρχει ένας κήπος με υπέροχα λουλούδια, διάφορα παιχνίδια για τα παιδιά και γήπεδα για αθλητικές δραστηριότητες.

Μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο μου κυρίως η αυλή και τα παιχνίδια. Χαίρομαι που θα περάσω εκεί ακόμα τρία χρόνια.

Φωτεινή Γεωργίου

Το σχολείο μου είναι το Β' Δημοτικό Λακατάμειας – Αγίου Μάμα. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979.

Το σχολείο μου είναι πολύ μεγάλο. Αν δεις από ψηλά φαίνεται σαν το γράμμα Π. Έχουμε 13 αίθουσες διδασκαλίας και είναι δύο όροφοι το σχολείο μου. Στο σχολείο μας έχουμε και δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης και αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. Υπάρχουν το γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες, τουαλέτες, όλα στο ισόγειο.

Ο κήπος μας είναι μεγάλος με διάφορα λουλούδια. Στο πλακόστρωτο γύρω έχουμε βεράντες. Στην αυλή έχουμε γήπεδα της μπάλας και καλαθόσφαιρας.

Μου αρέσει περισσότερο το γήπεδο της καλαθόσφαιρας. Θα ήθελα να είχαμε στο σχολείο μας και κούνιες.

Εμμάνουελ Μιρίλοφ

Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα και βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα στη Λακατάμεια. Χτίστηκε το 1979.

Το σχολείο μου είναι χτισμένο σε σχήμα Π. Αποτελείται από δύο ορόφους και έχει πολλές αίθουσες, π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, γραφείο και άλλα.

Έχει έναν μεγάλο κήπο που είναι πανέμορφος. Είναι πανέμορφος γιατί έχει ωραία λουλούδια, λαχανόκηπο και πολλά παιχνίδια, όπως βασιλέα, φιδάκι, σκαλάκια και δύο γήπεδα.

Από το σχολείο μου αρέσει η τάξη μου, η αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης και το γήπεδο. Θα ήθελα καθαρές τουαλέτες.

Νικόλας Δημητρίου

Το σχολείο μου λέγεται Β' Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Απέναντι από το Jumbo. Λειτουργήσε το 1979.

Είναι ένα μεγάλο σχολείο. Έχει δύο ορόφους και πολλές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Γυμναστικής, μια αίθουσα Φυσικών Επιστημών, μια αίθουσα Μουσικής με πολλά μουσικά όργανα, μια αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την αγαπημένη μου αίθουσα Τέχνης με πολλές ζωγραφιές στολισμένη.

Στην αυλή του σχολείου έχει τέσσερα γήπεδα. Τα τρία γήπεδα είναι για το ποδόσφαιρο και το άλλο για την καλαθόσφαιρα. Στη μέση του σχολείου έχει ένα μεγάλο πλακόστρωτο όπου εκεί κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας. Γύρω γύρω από το πλακόστρωτο έχει μεγάλες βεράντες. Ακόμα μπροστά και πίσω από το σχολείο έχει κι άλλες βεράντες, κιόσκια και παγκάκια όπου καθόμαστε τα διαλείμματα και ξεκουραζόμαστε. Αν δεις από ψηλά το σχολείο μου θα φαίνεται σαν ένα μεγάλο Π.

Αγαπώ πολύ το σχολείο μου γιατί εκεί μαθαίνω πολλά πράγματα και έχω πολλούς φίλους. Περνάω τέλεια! Είναι το δεύτερό μου σπίτι.

Αλέξανδρος Τσέλεμπι

Το σχολείο μου ονομάζεται Β' Δημοτικό Αγίου Μάμα. Βρίσκεται απέναντι από το Jumbo. Χτίστηκε το 1979.

Είναι μεγάλο, ορθογώνιο και έχει δύο ορόφους. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Έχει αίθουσα Γυμναστικής, αίθουσα Υπολογιστών, αίθουσα Φυσικών Επιστημών. Στο ισόγειο υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα Τέχνης.

Έχει μεγάλο κήπο το σχολείο. Στον κήπο υπάρχουν τριαντάφυλλα και λουλούδια. Το διάλειμμα τα παιδιά παίζουν στο πλακόστρωτο. Όταν κουραστούν κάθονται στα παγκάκια. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε τα γήπεδα.

Ο αγαπημένος μου χώρος είναι η καντίνα διότι, αν κάποια παιδιά ξεχάσουν κάποια πράγματα από το σπίτι τους, αγοράζουν από την καντίνα. Για να γίνει πιο όμορφο το σχολείο μας θα ήθελα να βάλουν δίχτυα στις μπάρες του ποδοσφαίρου.

Ανδρέας Ιωαννίδης

Το σχολείο μου είναι του Αγίου Μάμα. Βρίσκεται στη Λακατάμεια. Είναι απέναντι από το Jumbo.

Το σχολείο μου είναι μεγάλο. Έχει πολλές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών, Γυμναστικής και γραφεία.

Έχει έναν μεγάλο κήπο μπροστά. Υπάρχει και πλακόστρωτο που έχουμε πολλά παιχνίδια όπως τον βασιλέα. Πίσω έχουμε μεγάλη αυλή και γήπεδα. Είναι του ποδοσφαίρου και της καλαθόσφαιρας.

Από το σχολείο μου μου αρέσει η μεγάλη αυλή που πηγαίνουμε και παίζουμε τα διαλείμματα. Θα ήθελα να είχε πιο πολλά παγκάκια.

Στέφανος Παφίτης