

 Για να γνωρίσετε  
το σχολείο μας

Το σχολείο μου το λένε Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Ο συνοικισμός του είναι ο Άγιος Μάμας στη Λακατάμεια. Η εκκλησία του είναι του Αγίου Μάμα. Φτιάχτηκε το 1979, πριν 39 χρόνια. Φαίνεται πολύ παλιό, όμως είναι και καθαρό.

Έχει έναν πεντακάθαρο κήπο που τον φροντίζουμε. Υπάρχουν πολλές αίθουσες. Στη μέση υπάρχει ένα τεράστιο πλακόστρωτο. Είναι τόσο μεγάλο που μας χωρεί όλους! Επιπλέον έχουμε ένα πελώριο γήπεδο όπου παίζουν τα πιο μεγάλα παιδιά. Μέσα στη μέση του πλακόστρωτου έχουμε παιχνίδια. Στο σχολείο μου έχει πολλά ζωγραφισμένα πράγματα. Ακόμη έχουμε μια μικρούλα καντίνα.

Το σχολείο μου είναι διώροφο και είναι αρκετά μεγάλο. Έχουμε μια αίθουσα εκδηλώσεων, έχουμε αίθουσα τέχνης, έχουμε μια αίθουσα υπολογιστών, έχουμε πολλές τάξεις. Έπισης υπάρχουν και τέσσερις σκάλες, δύο μικρές και δύο μεγάλες.

Όταν έρχομαι στο σχολείο συναντώ πάντα τους συμμαθητές μου. Βλέπω και τους δασκάλους. Παίζω, γελώ και περνώ τέλεια. Το σχολείο μου είναι τόσο ωραίο και το αγαπώ πολύ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Σπυρίδωνας Μελής

Το σχολείο μου είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, Αγίου Μάμα. Είναι στον συνοικισμό. Λειτουργήσε το 1979. Είναι όμορφο, επειδή έχει ζωγραφισμένη μια Γη που γύρω της έχει πολλά και διάφορα παιδιά.

Στη μπροστινή αυλή συναντούμε δέντρα και πολλά λουλούδια. Στο πίσω μέρος έχει γήπεδο του μπάσκετ και εκεί έχει πελώριες μπασκέτες. Επίσης δίπλα από το γήπεδο είναι και το νηπιαγωγείο. Γύρω από το γήπεδο έχει παγκάκια για να ξεκουραζόμαστε. Πιο μπροστά, στο πλακόστρωτο, υπάρχει ένα ψηφιδωτό που είναι ένα καράβι. Στο πλακόστρωτο έχει παιχνίδια, όπως κουτσό, βασιλέα και άλλα πολλά. Στην αυλή υπάρχει και το κυλικείο.

Το σχολείο μου είναι δώροφο. Επίσης έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Έχουμε τρεις αίθουσες διαφόρων μαθημάτων, έχουμε και τρεις αποθήκες. Επίσης έχουμε μια αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Επίσης υπάρχουν δύο αίθουσες Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης.

Το σχολείο μου αρέσει πολύ. Δεν θέλω να αλλάξει κάτι. Το αγαπώ πολύ και δε θέλω να φύγω ποτέ.

Αθανασία Μαυρουδή

Το σχολείο μου είναι το Δημοτικό Αγίου Μάμα. Είναι στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα. Το σχολείο μας λειτούργησε το 1979. Είναι καθαρό, όμορφο, συγυρισμένο και λίγο παλιό. Είναι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μάμα.

Στο σχολείο μου έχει παγκάκια δίπλα από την κεντρική είσοδο. Έχει βοτανόκηπο με ωραία λουλούδια και πανύψηλα κυπαρίσσια. Στο γήπεδο έχει μεγάλες και μικρές πέτρες. Στο γήπεδο επίσης έχει μεγάλα καλυμμένα παγκάκια. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν διάφορα παιχνίδια στο πάτωμα, όπως καθρέφτης, βασιλέας, κουτσό. Στην κεντρική είσοδό μας υπάρχουν ζωγραφισμένα σπιτάκια. Επίσης έχουμε καλυμμένες βεράντες και γκρίζα κάγκελα. Επίσης φυτέψαμε διάφορα λουλούδια όπως μαργαρίτες, τριανταφυλλιές και άλλα πολλά.

Το σχολείο είναι διώροφο. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Το σχολείο μας έχει αίθουσα τέχνης με μεγάλα σκαμπό. Επίσης έχουμε αίθουσα υπολογιστών, έχει αίθουσα επιστήμης με στρογγυλά τραπέζια. Έχουμε τουλέτες αγοριών και κοριτσιών και δύο Μονάδες.

Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ. Θα ήθελα όμως να είχε παιχνίδια πολλά...

Χριστίνα Κωνσταντίνου

Το σχολείο μου είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται σε έναν μεγάλο συνοικισμό, του Αγίου Μάμα Λακατάμειας. Δίπλα από το σχολείο μας έχει και μία μικρή εκκλησία του Αγίου Μάμα. Το σχολείο φτιάχτηκε το 1979. Είναι 39 χρονών. Είναι αρκετά καθαρό και πολύ όμορφο!

Όταν ερχόμαστε στο σχολείο, μπροστά έχει έναν μικρό κήπο. Έχει πολλά όμορφα λουλούδια με διάφορα χρώματα. Μόλις μπεις θα δεις την κεντρική αυλή. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν πολλά ζωγραφισμένα παιχνίδια στο πάτωμα. Στα διαλείμματα κάποια παιδιά παίζουν στο δεύτερο πλακόστρωτο και εκεί υπάρχει και μια μικρή καντίνα. Στην πίσω αυλή βρίσκεται ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Το σχολείο είναι διώροφο. Το σχολείο μας είναι φτιαγμένο από τσιμέντο. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Κάτω υπάρχουν δύο αίθουσες Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερις σκάλες που είναι όμορφα βαμμένες. Έχει αίθουσα τέχνης, αίθουσα υπολογιστών και πολλές άλλες.

Μου αρέσει πολύ το σχολείο μου και το αγαπώ. Αλλά θα ήθελα να είχαμε έναν δάσκαλο τεχνολογίας.

Έλενα Αντωνίου

Το σχολείο μου είναι στον Άγιο Μάμα. Βρίσκεται στον συνοικισμό.  
Το σχολείο μου είναι όμορφο. Το αγαπώ πολύ.

Μπροστά, στην κεντρική είσοδο του σχολείου μας, υπάρχουν παιχνίδια, κήπος και δέντρα. Έχει ζωγραφισμένα παιχνίδια στο πλακόστρωτο. Το διάλειμμα που χτυπά το κουδούνι τρώμε εκεί το φαγητό μας και πίνουμε το νερό μας. Έχει και καντίνα και απέναντι από την καντίνα είναι ένα άλλο πλακόστρωτο και παίζουμε.

Το σχολείο είναι μεγάλο και δώροφο. Έχουμε τέσσερις σκάλες και δύο τουαλέτες. Έχουμε πάρα πολλές αίθουσες διδασκαλίας, έχουμε αίθουσες δασκάλων, έχουμε αίθουσα τέχνης, γραφείο διευθυντή, αίθουσα πολλαπλής χρήσης.

Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ. Θέλω να έρχομαι κάθε μέρα στο σχολείο!

Αντριανή Μενελάου

Το σχολείο μου το λένε Β΄ Δημοτικό Λακατάμειας. Είναι στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Είναι καθαρό και όμορφο.

Τα λουλούδια μας είναι δίπλα από την καντίνα. Το μικρό μας πλακόστρωτο είναι δίπλα από την καντίνα. Το μεγάλο πλακόστρωτο είναι στην μπροστινή αυλή. Τό γήπεδό μας είναι στην πίσω μεριά και η καλαθόσφαιρα στην αίθουσα της γυμναστικής.

Το σχολείο μου είναι δύο ορόφους και η τάξη μου είναι στον πάνω όροφο. Η τάξη μου είναι η Γ2΄. Η αίθουσα της τέχνης είναι στο ισόγειο.

Το σχολείο μου το αγαπώ.

Σαμάν Τζιουάν Χουσεϊν

Το σχολείο μου είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μάμα. Λειτουργήσε το 1979. Το σχολείο μου είναι στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα. Είναι αρκετά παλιό αλλά καθαρό και πάρα πολύ όμορφο.

Έξω υπάρχουν δεντράκια που τα φυτέψαμε. Μόλις μπεις έχει τέσσερα παγκάκια, μετά έχει ένα ψηφιδωτό με καράβι. Μετά είναι το πλακόστρωτο και εκεί έχει ζωγραφισμένα παιχνίδια. Πίσω έχει και ένα δεύτερο πλακόστρωτο. Εκεί παίζαμε παλιά λύκους και αρνάκια, αλλά τώρα παίζουμε άλλα παιχνίδια. Πίσω έχει γήπεδο του ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο καλαθόσφαιρας.

Έχει ένα παράξενο σχήμα που είναι σαν το Π και είναι διώροφο. Έχουμε 13 αίθουσες διδασκαλίας, δύο Μονάδες και αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αίθουσα υπολογιστών, γραφεία δασκάλων και διευθυντή, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες και τουαλέτες.

Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου σχολείο. Μου κάνει πάρα πολλή εντύπωση.

Αντρέας Κούττουκος



Εμείς φοιτούμε στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα στη Λακατάμεια. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα βρίσκεται δίπλα από το σχολείο μας. Το σχολείο μου λειτούργησε το 1979. Είναι αρκετά παλιό.

Στο σχολείο έχουμε έναν κήπο όπου βρίσκονται δέντρα και λουλούδια. Τα γήπεδα είναι στο πίσω μέρος του σχολείου και το σχολείο έχει δύο ορόφους. Και δίπλα από το γραφείο του διευθυντή έχει ένα ψηφιδωτό καράβι.

Το σχολείο μου έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας. Ακόμα υπάρχει αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα τέχνης, αίθουσα φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων. Το σχήμα του είναι σαν ένα μεγάλο γράμμα Π και είναι διώροφο.

Μου αρέσει το σχολείο! Το αγαπώ πάρα πολύ και είναι το καλύτερο από όλα τα σχολεία!

Μαρία Πέτρου

Το σχολείο μου το λένε Β΄ Δημοτικό Λακατάμειας. Είναι στον Άγιο Μάμα. Έχει φτιαχτεί το 1979. Το σχολείο είναι καθαρό.

Έξω έχει πλακόστρωτο που έχει παιχνίδια ζωγραφισμένα. Όταν κατεβαίνω από τις σκάλες βλέπω ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και παίζω με τους φίλους μου. Πάνω φαγητό από την καντίνα και, όταν το τρώω, παίζω ποδόσφαιρο.

Στο σχολείο μου έχει αίθουσα τέχνης, αίθουσα υπολογιστών, τάξεις με πολύ εξοπλισμό και στολισμένες πολύ ωραία.

Μου αρέσει το σχολείο μου. Το θέλω να γίνει ακόμα πιο όμορφο.

Πέτρος Κότσαπας

Είμαι μαθήτρια στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, στον Συνοικισμό Αγίου Μάμα. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα είναι πολύ κοντά στο σχολείο μου. Έχει χτιστεί το 1979. Το σχολείο μου είναι παλιό και είναι πολύ καθαρό και όμορφο.

Στην κεντρική είσοδο του σχολείου φύτεψαν λουλούδια και δέντρα. Στο πλακόστρωτο έχει ζωγραφισμένα παιχνίδια πάνω στο πάτωμα. Πίσω έχει ένα δεύτερο πλακόστρωτο όπου παλιά παίζαμε όλη η τάξη. Έχει πολλά παγκάκια για να ξεκουραζόμαστε.

Έχει 13 αίθουσες, δύο Μονάδες και αίθουσα υπολογιστών, μια αίθουσα τέχνης, αίθουσα φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Το σχολείο μου είναι διώροφο. Έχουμε τέσσερις σκάλες, μια πίσω για να ανεβαίνουν οι πρώτες τάξεις, μια από την απέναντι πλευρά και άλλες σκάλες που ανεβαίνουν οι δευτέρες και οι τρίτες τάξεις.

Πιστεύω ότι το σχολείο μου είναι πολύ ωραίο και δεν του λείπει τίποτα. Το αγαπώ πολύ και ελπίζω να μην αλλάξει.

Γεωργία Μαρίνα Κογκορόζη

Το σχολείο μου το λένε Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα. Το αγαπώ πάρα πολύ.

Είναι μεγάλο και έχει τεράστια αυλή. Έχουμε τρεις αυλές, μπροστά, δεξιά και πίσω. Εκεί είναι τα γήπεδα που παίζουν κάποιοι. Έχουμε και καντίνα. Έχουμε και ζωγραφισμένα παιχνίδια στο πλακόστρωτο και όλοι παίζουν με τους φίλους τους.

Έχουμε δύο ορόφους. Έχουμε αίθουσα τέχνης και γυμναστικής, 13 αίθουσες και πάρα πολλά κάγκελα. Το σχολείο είναι σαν το τεράστιο Π και έχει τέσσερις σκάλες.

Του σχολείου μου του λείπει ένας τοίχος για να ζωγραφίζουμε πάνω!

Μαρία Παναγιώτου

Εγώ πάω σε δημοτικό σχολείο στη Λακατάμεια. Ονομάζεται Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα Λακατάμειας. Το σχολείο μας έχει πολλά φυτά. Γενικά είναι το πιο καλό και καθαρό σχολείο που ξέρω, διότι έχουμε πολύ οξυγόνο. Έχουμε και μια εκκλησία που λέγεται Άγιος Μάμας.

Η κεντρική είσοδός μας είναι πολύ όμορφη, γιατί έχει δέντρα, φυτά, λουλούδια, πεταλούδες και πολλά άλλα που μυρίζουν ωραία. Έχουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Στο σχολείο μας επίσης έχει πολλά παιχνίδια στο πάτωμα και παιχνίδια όπως σχοινάκια. Έχουμε και έναν κήπο με δεντράκια μικρά και μεγάλα. Επίσης έχει μια μεγάλη καντίνα με πολλά παιδιά που περιμένουν.

Το σχήμα του σχολείου μου είναι σχεδόν το γράμμα Π. Έχουμε 13 αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερις σκάλες. Η κάθε τάξη έχει πολλά παράθυρα.

Το σχολείο μας είναι γενικά το καλύτερο σχολείο. Θα προσπαθήσω να το κάνω ακόμα καλύτερο, καθαρό και όμορφο.

Εύα Κοτζιαμάνη

Το σχολείο μου ονομάζεται Β΄ Δημοτικό Σχολείο, Αγίου Μάμα. Η περιοχή μας είναι Αγίου Μάμα στη Λακατάμεια. Η εκκλησία μας ονομάζεται Αγίου Μάμα. Κατασκευάστηκε το 1979. Εγώ νομίζω ότι το σχολείο μας είναι καθαρό.

Από την κεντρική είσοδο μπαίνουμε στο σχολείο. Στην αυλή που είναι η καντίνα έχει κυπαρίσσια, δεντράκια μεγάλα, δεντράκια μικρά. Στον μπροστινό κήπο υπάρχουν πολλά λουλούδια που φυτέψαμε. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν διάφορα παιχνίδια και παίζουμε το διάλειμμα. Έχει δύο παγκάκια στο πλακόστρωτο και δύο στο γήπεδο. Πάνω στους τοίχους υπάρχουν ζωγραφισμένα παιχνίδια και ζωγραφισμένα σπιτάκια. Υπάρχει και κιόσκι εκεί που είναι η καντίνα.

Το σχολείο μου είναι σαν το Π. Έχει πολλές αίθουσες. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο δασκάλων, γραφείο διευθυντή, γραφείο για γραμματέα, αίθουσα επιστήμης, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα τέχνης, αίθουσα Ειδικής Μονάδας, ιατρείο, κυλικείο, αποθήκες, τουαλέτες. Η τάξη μου είναι στον όροφο και δίπλα είναι η Β3΄

Το σχολείο μου είναι καταπληκτικό. Είναι το πιο ωραίο σχολείο. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο!

Λοΐζος Μαύρος

Το σχολείο μου ονομάζεται Β΄ Δημοτικό Λακατάμειας. Είναι στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μάμα. Φτιάχτηκε το 1979. Είναι παλιό αλλά όμορφο και καθαρό.

Έχουμε δίπλα στο γραφείο του διευθυντή ένα ψηφιδωτό. Έχουμε και γήπεδο, έχουμε και κιόσκι. Και δίπλα έχουμε έναν κήπο γεμάτο κυπαρίσσια.

Το σχολείο μου είναι δώροφο. Μοιάζει με Π. Έχουμε 13 αίθουσες. Από όλες μου αρέσει η δικιά μας, γιατί περνάω χρόνο με τους συμμαθητές μου. Έχουμε αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αίθουσα επιστήμης και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μου αρέσει το σχολείο μου και δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ.

Ηλίας Ανδρέου

Το σχολείο μου είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Είναι στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα βρίσκεται ακριβώς πίσω από το νηπιαγωγείο μας. Το σχολείο φτιάχτηκε το 1979. Είναι παλιό αλλά καθαρό και όμορφο.

Η κεντρική είσοδος βρίσκεται κοντά σε έναν κήπο γεμάτο λουλούδια. Οι βρύσες βρίσκονται κοντά στις σκάλες. Το γήπεδο ποδοσφαίρου βρίσκεται πίσω από το πλακόστρωτο. Στο πλακόστρωτο υπάρχουν ζωγραφισμένα παιχνίδια. Τα κάγκελα είναι γκριζα. Πάνω στους τοίχους υπάρχουν ζωγραφιές.

Στο κτίριο του σχολείου υπάρχουν 13 αίθουσες διδασκαλίας και δύο Μονάδες. Έχουμε και αίθουσα υπολογιστών. Υπάρχει και αίθουσα τέχνης. Τα παράθυρα είναι χωρισμένα με κάγκελα σε ορθογώνια σχήματα. Το σχολείο μας είναι διώροφο.

Το αγαπημένο μου σημείο είναι η αίθουσα πολλαπλής χρήσης.

Λητώ Λαδουκάκη



Το σχολείο μου είναι το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Κοντά του είναι το νηπιαγωγείο και η εκκλησία του Αγίου Μάμα. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1979. Είναι 39 χρονών. Είναι πολύ καθαρό, αλλά κάποιοι μαθητές δεν το σέβονται. Είναι παλιό, αλλά, επειδή βάρφτηκε, φαίνεται καινούργιο.

Μπροστά έχει πολλά δέντρα και πράσινο. Στην κεντρική είσοδο υπάρχουν τέσσερα ξύλινα παγκάκια δεξιά και πίνακες αριστερά και έξω από το γραφείο του διευθυντή ένα καράβι ψηφιδωτό. Παίζουμε στο πλακόστρωτο, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και της καλαθόσφαιρας.

Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας και μια αίθουσα πολλαπλής χρήσης, βρύσες και αποθήκες.

Το σχολείο μου είναι πολύ καλό.

Χρήστος Μιχαήλ

Είμαι μαθήτρια στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Το σχολείο μου είναι κοντά στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα και στην εκκλησία του Αγίου Μάμα.

Στην μπροστινή πλευρά του σχολείου μας υπάρχει βοτανόκηπος. Επίσης στο πλακόστρωτο υπάρχουν ζωγραφισμένα παιχνίδια. Πέρσι φυτέψαμε λουλούδια έξω από το σχολείο αλλά και δίπλα από το σχολείο.

Το σχολείο μου είναι μεγάλο και διώροφο. Μοιάζει με ένα κεφαλαίο Π. Έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας, δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα τέχνης, αίθουσα φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλής χρήσης και τα γραφεία του διευθυντή και των δασκάλων.

Το σχολείο μου το αγαπώ και δε θέλω να το αλλάξω.

Μέλπω Χριστοφή

Εγώ πάω στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Πάω και στην εκκλησία του Αγίου Μάμα που είναι πολύ κοντά. Το σχολείο μου λειτουργεί από το 1979 έως τώρα. Το σχολείο μου είναι αρκετά παλιό, πολύ καθαρό και πολύ όμορφο. Βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα.

Στο σχολείο μου στο πίσω μέρος υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο καλαθόσφαιρας. Τα κάγκελα είναι στην πρώτη είσοδο, από εκεί που μπαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Στο σχολείο παίζουμε και τρέχουμε στο πλακόστρωτο.

Το σχολείο μας είναι διώροφο και έχει τέσσερις σκάλες. Είναι χτισμένο με τσιμέντο. Το γραφείο του διευθυντή είναι πολύ όμορφο. Υπάρχουν και δύο Μονάδες για παιδιά Ειδικής Εκπαίδευσης. Έχουμε και μια πολύ μεγάλη αίθουσα τέχνης.

Στο σχολείο μου θα ήθελα να αλλάξει κάτι... να κάνουμε ό,τι θέλουμε...

Γιώργος Νεοπτολέμου

Το σχολείο μου ονομάζεται Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας. Βρίσκεται στον Συνοικισμό του Αγίου Μάμα. Λειτουργήσε το 1979 και είναι αρκετά καινούργιο. Είναι καθαρό και συγυρισμένο.

Το σχολείο μου έχει έναν μεγάλο βοτανόκηπο όπου φυτέψαμε διάφορα φυτά, όπως παχύφυτα, μαργαρίτες και άλλα. Επίσης, όταν μπούμε στο σχολείο, θα δούμε διάφορα βαμμένα παιχνίδια. Όταν πάμε στην πίσω αυλή θα δούμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα γήπεδο καλαθόσφαιρας.

Το σχολείο μας έχει 13 αίθουσες διδασκαλίας, δύο Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, αίθουσα τεχνολογίας, αίθουσα τέχνης, αίθουσα επιστημών, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, γραφείο διευθυντή, γραφείο δασκάλων, γραφείο γραμματέα, ιατρείο, κυλικείο, τρεις αποθήκες και δύο τουαλέτες. Το χτίριο μοιάζει με ένα μεγάλο Π και είναι διώροφο.

Το σχολείο μου μου αρέσει. Έχει ό,τι χρειάζεται, αλλά θα ήθελα να έχει παραπάνω δέντρα. Θα ήθελα να έχει γρασίδι αντί πέτρες.

Γιάννης Θεοφάνους